

## ❖ De Belselebeek

**De Belselebeek, weet je waar zijn oorsprong is en waar hij over gaat in een andere beek?**

De Belselebeek ontspringt in Waasmunster en stroomt zo naar Belsele. Ze vloeit in Sinaai samen in de Arme truienbeek en gaat zo verder naar de Moervaart.



**Maak een bootje of vlot van natuurlijke materialen en laat dit in het water aan de brug en kijk of het de andere kant van de brug terug tevoorschijn komt.**





### Gedichtje over de Belselebeek

Belselebeek

Eeuwen als een gordel gelegd

in een vredig landschap

gewoeld door zand en klei

langs akker en wei.

Wijs gekronkel door de bolle velden

als een ader vol rijke zuurstof

voerde je alles mee van bron tot monding

tot ieders verbazing en bewondering.

Drempelvrije wandeling

Vesta- Raaklijn

Je frisse water koelde verhitte voeten  
in de lommer van wilgen  
en de boer zijn zomerbier.  
het vee leste zijn dorst al was het cava.  
Je kommerloze bedding tot de lippen gevuld  
's winters tussen regen en mist  
klaar om uit te breken  
gevloek om natte voeten.  
Hemelse tranen deden je zwellen  
het zilte gras langs je oevers  
verbleekt bij iedere zonsondergang  
als een middeleeuwse kraag.  
Maar je werd vervuild, vernederd en verkracht  
je was beek en nu opeens vuile gracht  
je troebel water vervuild door afval en chemie  
door mest verpest en zo veracht.  
Dit kon je niet langer aan  
het deed je pijn, zo ingrijpen in je bestaan  
alle leven opgeven, dat nooit  
je gaat nog niet dood maar er is nood.  
Ongevraagd en ongewild werd je ingesnoerd  
uw bedding en oevers gesloopt en omgewoeld  
onherkenbaar voor vertrouwde ogen  
met tranen om zoveel leed.

Hogerop en verderop mag je nog  
ongestoord stromen zoals weleer  
maar hier zal je gedwongen anders stromen  
de dreiging is steeds dichtbij en dat doet zeer.